



Shadow Owners Club Danmark



Danmark rundt juli 2020

Så er det endelig lørdag 18. juli og vi begynder på Danmark rundt! Jan, Carsten og jeg kører fra Vejen kl 8 og sætter kursen syd-på mod Gråsten. Vi mødes med Basse ved Aabenraa og kører til Graasten, hvor vi vinker til Hans Jørn og Tommy idet vi kører forbi dem for at tanke et par hundrede meter længere henne ad vejen. Vi er nu seks i flokken og Jan fører os ad små fine veje mod Kammerslusen hvor Sus, Rita og en herlig frokost venter. Videre mod Oksbøl via «Mennesket ved havet» (De 4 hvide mænd) ved Hjertingvej i Esbjerg hvor vi får kaffe og medbragt kage i solen; herligt! Lørdagens tur afsluttes i Oksbøl ved vandrehjemmet hvor vi skal overnatte. Aftensmaden findes ved hjælp af GPS og diverse omveje i Oksbøl på et pizzeria med fantastisk mad og service!

Søndag morgen siger vi velkommen til Lars og farvel til Carsten og vender næserne mod nord. Vi spiser Stjernes kud i Thorsminde og får næsten spist færdig før regnen er over os! Hans Jørn siger farvel og kører hjem til Herning for at fejre sin 70 års fødselsdag. Vi andre fortsætter ad fine veje til Nykøbing Mors. Vi skriver os ind på vandrehjemmet og går til byen hvor aftensmaden nydes. Tilbage på vandrehjemmet afslutter vi med kaffe + og råhygge med udsigt over vandet.

Mandag 20. op til morgenmad og klar til afgang kl 10 hvor Marianne og Michael kommer for at føre os til Løkken via Klitmøller med kaffe i solen og duften af lyng, klitter og hav. Fantastisk! En lille afstikker på stranden ved Blokhus, men kun 5 min p.g.a. kraftig vind! Vi i fuld mc mondering står og små-fryser mens andre turister går forbi i badetøj; fascinerende! Vel fremme hos Bikers Rest, hvor Olav er ankommet, er det tid til landings øl og indcheck. Der bestilles burgere og Lars tømmer top-boksen og henter. Herlig fyr! Vi nyder maden og der er dejlig kort vej til baren! Vi får besøg af Kjersti, som på vej hjem til Nørre Vorupør fra familiebesøg i Norge, kommer ind på Bikers Rest og hilser på Shadow klubben. Friskt og super hyggeligt! Vi håber på gensyn med hende!

Tirsdag morgen starter vi mod Hobro. Den første del af turen går mod Asaa. Sus, Rita og Marianne vælger en alternativ rute med indlagt handle tur for at skaffe en lille overraskelse til Tommy. Vi mødes alle igen ved Cafe Hawblik på Asaa Havn, hvor vi er inviteret på kaffe hos Allan på Café Hawblik. Han kører også Shadow nemlig! Vi skal selvfølgelig også have mad og det er super godt og i rigelige mængder! Herlig modtagelse og vi er ikke alene om at nyde den gode service, det myldrer med gæster! De kære tøser holder en lille, men ganske højtidelig ceremoni hvor Tommy får en gave bestående af et krus og et glas pulver kaffe! Ikke mere «Jammen jeg har ikke» fra ham! Videre går det til Hals og færge til Egense. Nydelig tur videre til Danhostel Hobro indkvartering bliver ordnet og fordelt på flot kammeratlig vis. (Flere Shadow'itter end bookinger, no problem!)

Onsdag kl 10 afgang fra Hobro og igen ad små nydelige veje mod Skanderborg via MC Touring Camp på Djursland hvor vi nyder frokosten og super Shadow hygge i solskin i baggården. Vi siger farvel til Olav og snørkler os videre i det smukke landskab og ankommer Danhostel Skanderborg ved 17 tiden.

Fantastisk beliggenhed ved vandet! Her bydes vi velkommen til Skanderborg af Dorte og Jan (måske kommende medlemmer?) som ville møde os og ønske god tur videre Danmark rundt. Ken dukker op for at være med på resten af turen. Der hygges i solen til den går ned og temperaturen tvinger os til at skramle borde og stole sammen i et lille fælles lokale og mad bliver selvfølgelig skaffet.

Torsdag tager vi afsked med Lars før vi kører vi mod Kerteminde. Basse viser os rundt i sin del af Jylland. Der indtages en lille kop kaffe ved Fårup Sø hvor vi tager afsked med Sus og fortsætter til Tørskin Grusgrav hvor vi mellem Robert Jakobsens skulpturer ønsker Rita god tur hjem. Den reducerede flok fortsætter mod Kerteminde via den gamle Lillebæltsbro med et pitstop ved Skovgrillen før Middelfart. Tommy smutter hjem til fru for en overnatning, Michael henter nyt batteri hos Biltema i Odense og vi andre finder Danhostel Kerteminde og skriver os ind. Michael skifter batteri med behørig verbal «hjælp» fra alle! Siden hygger vi med udbragt pizza og røverhistorier m.m. i fælleskøkkenet.

Fredag henter Tommy os ved vandrehjemmet i Kerteminde. Så er der dømt Fyn Rundt. Fyn er fin! Der bliver eventyr fortælling ved Dammestenen og Kæmpe Egen. Vi ser og passerer dusinvis af hestevogne som traver rundt på de små veje og tydeligt beviser at pærene ikke falder langt fra hestene. Vi får frokost med turens bedste kyllingsalat hos Jettes Diner i Svendborg. Fyn Rundt afsluttes via Langeland og en afslappende færgetur fra Spodsbjerg til Tårs hvor kursen sættes mod Majbølle Gamle Skole B&B ved Guldborg. Vi ankommer til skolen og mødes af en modtagelses komite, da Holger, Ea, Tina og Ralf er mødt op for at byde os velkomne – super hyggeligt! Skolen er en historie i sig selv, som at bo i en tidskapsel i landsbyskolen i halvfjerdserne! Kan varmt anbefales!

Lørdag morgen kommer Holger, Tina og Ralf tilbage. Lennart og Erik kommer også. Holger fører os rundt på Falster og syd Sjælland med et stop på havnen i Præstø. Tidligt på eftermiddagen kører Erik, Tina og Ralf hjemover. Vi forsætter med Holger som anfører til det også bliver tid for ham at finde hjem. Ken overtager førertrøjen og leder os på kryds og tværs af midt Sjælland til Orsted Hotel, hvor Lennart smutter hjem. Vi får indstalleret os på det betjeningsløse hotel, der skaffes landings øl og bestilles mad. Christina og Harald kommer på besøg og hygger med os hele aftenen med indlagt demonstration af klatreudstyr og teknik – fedt!

Søndag gør vi klar til sidste etape af DK – rundt, som køres i nord Sjælland til Hundsted, hvor alle hunde holder sig inde pga vejret, nøj hvor det regner! Vi venter på færgen til Rørvig med hjælm, handsker, ja alt, på. Fra Rørvig rettes turen lidt ud, da vejret stadig ikke indbyder til alvorlig sightseeing. Det lysner dog når vi nærmer os Rosengården B&B, som er et relativt nystartet projekt som absolut har potentiale til at blive MC-Camp nord Sjælland med mulighed for at overnatte inde eller i telt som man måtte ønske. Motorcyklerne parkeres i laden sammen med værtsparrets egne maskiner. Der er også plads til en flok norske gæster som ankommer lidt senere. Der nydes landingsøl og der bydes på rundvisning. Mad får vi også skaffet og der snakkes meget om Danmark Rundt turen som alle er enige i har været en stor succes samtidig som alle mærker at det skal blive godt at komme hjem. Det har været en fantastisk oplevelse, fantastisk kammeratskab og med alt Danmark kan byde på af forskellige landskaber, duft og synsindtryk. Nogle af os mærker også at det ikke var i år vi fyldte 25!

Mandag bliver der pakket og gjort klar til hjemturen. Der bliver lidt vemodigt taget afsked og ønsket på snarligt gensyn. Så går det hjemad.

På denne tur Danmark Rundt valgte alle deltagere at bo på vandrehjem. Dette gjorde det enkelt med den daglige pakning og udpakning samtidig som det medvirker til det sociale sammenhold. Alt i alt en fantastisk oplevelse!

Tak for turen! Henrik 009.

Med på turen var:

Jan, Carsten, Henrik, Basse, Hans-Jørn, Tommy, Sus, Rita, Lars, Marianne, Michael, Olav, Ken, Holger, Tina, Ralf, Erik og Lennart.

Vi besøgte eller fik besøg af:

Kjersti, Allan, Dorte, Jan, Ea, Christina og Harald.