

## Landstræf i Hejlsminde den 4 – 6. juli 2003

Det var første gang, klubben forsøgte at gennemføre et landstræf & generalforsamling i køresæsonen og derfor også med stor spænding om deltagelsen og udfaldet. Og lad det være sagt med det samme – Succesen er indiskutabel! Jan havde gjort et kæmpe arbejde med planlægningen i alle detaljer og blev heldigvis belønnet med deltagelse af 28 Honda'er, en enkelt "ubuden gæst" ("Intruder" på udenbysk – Jens listede den ind på pladsen i ly af Lone's VT 700), samt ca 40 personer med børn og pipfugl og det hele (det skulle blive til en del Fuglsang inden weekenden var ovre). De fleste deltagere ankom i løbet af fredag aften – nogle efter så kort en tur, at potten dårligt var blevet lun, andre fra Midt- og Nordjylland, Sjælland, osv. Henrik startede lidt i ni om morgenen fra Stavanger og Lennart præsterede at finde vej fra København helt alene! Hvad Hejlsminde og omegn bød på af oplevelser fredag aften, ved jeg ikke, men jeg gætter på, at de fleste – under formandens kyndige vejledning – prøvesmagte det lokale Fuglsang Bryg fra Haderslev. I betragtning af at Søren Christian Fuglsang – som grundlagde bryggeriet – ikke anede en bønne om ølbrygning, er han sgu sluppet meget godt fra resultatet!

Alle mand på plads



Lørdag formiddag tog de sidste af os af sted hjemmefra, Jeg kørte fra København sammen med Clas til Ringsted, hvor Iben hoppede på kortegen, Torben kørte fra

Frederikssund og der var muligvis andre som først dukkede op lørdag. På campingpladsen gik tiden med at forundres over at være medlem af en klub, hvor formanden væltede sig selv. Poul havde i et anfald at postpubertet taget den tværs over vandengen på sin højpolerede kværn, og da han ikke var helt tilfreds med den tekniske udførelse, prøvede han en gang til med det uundgåelige resultat, at både han og maskinen tog en mavelanding i vandmasserne. Den tekniske kvalitet blev ikke forbedret, men den kunstneriske udførelse var til 6 komma nul!

Efter frokost tog hele flokken en tur rundt på de skønne sydøstjyske landeveje og besøgte bl.a. Skamlingsbanken. Skamlingsbanken er Sønderjyllands højeste punkt (113 meter – man bliver helt svimmel) og har siden midten af 1800 tallet været brugt som samlingspunkt i kampen for at bevare danskheden og det danske sprog i Slesvig og Sønderjylland. Kl. 15.30 blev de sidst ankomne samlet op ved campingpladsen, hvorefter vi i samlet flok kørte ned på havnen i Hejlsminde. Det årlige kræmmermarked var i fuld gang, og vi havde fået en eksklusiv udstillingsplads i centrum af hele tabernaklet. Bemærk Jans detaljerede planlægning – ankomsten var tilpasset til netop et tidspunkt, hvor musikken holdt pause! Det så dæleme godt ud, da vi rullede ind på græsset og parkerede alle 29 chromdyr – selv Jens'es Intruder så hæderlig ud i solskin! Og det trak husarerne til! Masser af blikke og masser af snak – Vi kan sige lige så mange gange vi vil, at vi er ligeglade med andres mening, men det kilder sgu alligevel lidt i maven, når en eller anden underkuet familiefar står og savler over vores maskine.

#### MUMS





## Husarerne flokkes



Sidste punkt på dagens program var grisefesten i festteltet på havnen. Grisebasserne smagte udmærket og serveringen var en oplevelse. To granvoksne kokkebrød med en machete i den ene hånd og en arbejdshandske fra den lokale planteskole på den anden og så blev der ellers klasket en handskefuld kødlunser på hver tallerken – og dertil Fuglsang fadøl – i tønnevis – rakt over disken af en mejerigtig sønderjysk jente – Jens blev så betaget af hende, at han med fuldt overlæg ”tabte” 5 fuldskummende fadøl bare for at blive betjent en gang til, hvilket nu ikke lod til at genere Fru Lone, som var travlt beskæftiget med at overdøve musikken (som i øvrigt ikke fortjente bedre). I forbindelse med næste års landstræf vil jeg foreslå en konkurrence med 1 års kontingentfrihed til den deltager med størst underholdningsværdi – så fat mod Lone – der er guld for enden af regnbuen! Klokkeren tre (ca) tumlede vi tilbage til vores telte og her kunne en god dag være sluttet, hvis ikke lige Poul og Lennart snublede over Ibens barduner og derefter brugte en lille times tid på at banke dem ned til kineserne til stor irritation for hele den sydøstlige del af campingpladsen. Til sidst måtte Mor Iben hanke op i Pouls højre øre og Lennarts venstre og håndføre dem til deres respektive suiter.

Søndag morgen



Søndag morgen så det ikke ud som om, at det var fuglesang, der fyldte folks hoveder – Poul lignede noget, katten havde slæbt ind, selv Lone var forholdsvis afdæmpet og Iben havde tabt stemmen helt. Kun Lennart – som aldrig holder op med at overraske – mødte op til Jan & Rita's fortrinlige morgenkaffebord i nystroget skjorte. Klokkeren ti "sharp" rullede Charlotte fra Middelfart ind på pladsen og så kunne vi gå i gang med de tunge pligter – generalforsamlingen.

### **Generalforsamlingen.**

Poul bød velkommen og derefter gik vi over til dagsordenen.

#### **1. Valg af dirigent og referent**

Dirigent mente vi ikke, der var brug for og da ingen meldte sig som referent, sprang vi også det over, så disse linier bliver formentlig de eneste skrevne om forsamlingen.

#### **2. Formandens beretning**

Formand Poul indledte med at konstatere, at han ikke var i stand til at læse det, han havde skrevet ned og det lyder sandsynligt. Han berettede derefter om den positive udvikling i klubben og om det stigende antal kørearrangementer, som blev sat i søen på begge sider af Storebælt. Alt i alt en positiv beretning og en positiv tendens.

### **3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse**

Lennart havde uddelt regnskabet ved generalforsamlingens begyndelse og det blev godkendt uden videre. Der er indkøbt et telt i regnskabsåret. Det befinder sig hos Poul og kan lånes af interesserede – der var desuden enighed om at vstdanskerne kunne indkøbe et partytelt, så der også i Jylland er en lånemulighed (Jan påtog sig opgaven, da ingen andre meldte sig - pas på venner, I risikerer at slide Tordenskjold's soldater op, hvis i ikke påtager jer lidt af arbejdet bare en gang i mellem).

### **4. Budget – herunder fastsættelse af kontingent**

Da regnskabet udviste et rimeligt overskud, var der enighed om at fastholde kontingentet.

### **5. Indkomne forslag**

Ingen.

### **6. valg af bestyrelse**

Alle blev genvalgt

### **7. Valg af revisor**

Ulla blev genvalgt

### **8. Eventuelt**

Ken – I ved, ham med den lækre kværn – roste Poul for at have sørget for et indlæg i Touring Nyt og foreslog at nogle stykker i fællesskab sørgede for, at der kom et lille indlæg i TN hver gang. Det enlige indlæg gav faktisk flere indmeldelser – Ken tilbød sig og efter lodtrækning mellem de mange andre interesserede blev også Fyn og Jylland repræsenteret i redaktionen.

Så var det blevet tid til at takke af efter en fed weekend. Lene og Per tøffede til Børkop for at snakke om den underlige klub, de netop havde meldt sig ind i, Henrik havde en lang tur hjem til de norske fjelde, Brian skulle videre på ferie med familien, osv, osv. Iben og jeg startede pensionistekspressen tilbage til Sjælland og ved Ringsted vinkede vi farvel til hinanden – Iben kørte hjem for at lede efter sin tabte stemme og jeg trillede til Bagsværd, hvor min viv var i færd med at tilberede flæskesteg til farmand. "Er der sket noget herhjemme?" spurgte jeg efter at have givet hende et knus. "Næh – det er der såmænd ikke", svarede hun, men fortsatte efter en lille pause: "Jo for resten, jeg har solgt din bil!" Da vi havde talt om det i forvejen, kunne det ikke bringe mig ud af fatning, så jeg svarede glad "Det lyder da godt – hvad fik du for den?"

"Et stort formfranskbrød" svarede hun roligt og rørte videre i sovsen! – Så nu får vi se, om jeg tør tage af sted til næste år!

Tak til Jan og Rita for jeres store arbejde og til jer alle sammen for en herlig weekend.

Vi ses derude

Ken